



Stichting de Zandse Kerk

Pastoor A.A. van Wijk
(1886 -1955)

Pastoor Adrianus Albertus van Wijk werd na zijn priesterwijding op 15 augustus 1909 al spoedig benoemd tot kapelaan te Zandberg (Dr.). In 1911 werd hij door de bisschop beroepen naar Bemmelen. Na 11½ jaar in Bemmelen riep de bisschop de kapelaan op om bouwpastoor in Huissen-Zand te worden. In 1923 werd hij benoemd tot pastoor van de nieuwe parochie van de H.H. Martelaren van Gorcum. Van Wijk nam zijn intrek in de pastorie van Huissen-Stad. Pastoor Van Wijk was gastvrij voor de ander en sober voor zichzelf. De grote vriend van de zieken voor wie alles moest wijken. Hij werkte ook mee aan de tuinbouwschool in Huissen.

September 1944 zag pastoor Van Wijk hoe zijn toren door granaatwerpers werd verwoest en door de Duitsers werd opgeblazen. Toen moest hij net als de parochianen evacueren. Na de oorlog zorgde hij al snel voor een noodkerk. Hij wees het aanbod van de bisschop af om de laatste jaren in een andere parochie door te brengen. Van Wijk trok er met de bedelstaf op uit voor een nieuwe kerk. Opnieuw werd hij bouwpastoor. In 1953 werd de kerk geconsacreerd.

Op zondag 13 november 1955 stierf pastoor van Wijk en hij werd te rusten gelegd tussen de zijnen op het kerkhof Huissen-Zand.

Pastoor Van Wijk werd gezien als een echte herder voor zijn parochianen.

(Bron: Historische Kring Huessen)