



### Christus Koningbeeld

De Nederlandse beeldhouwer August Falise (1875 -1936) uit Wageningen heeft in 1930 het beeld Christus Koning gemaakt. Het beeld stelt Christus voor met een zegenend gebaar neerdalend vanaf de treden van Zijn Koningstroon. Dit beeld werd in 1930 onthuld door burgemeester W.M. Helmich en gezegend door pastoor J. te Riele. Het beeld was geplaatst op een monumentaal voetstuk met een mozaïek van de Nederlandse kunstenaar Anton Molkenboer (1872 - 1960). De tekst in het mozaïek was 'Huissen aan Christus'. Door het oorlogsgeweld in 1944/1945 werd het beeld beschadigd en verloor het de originele hand. Toentertijd stond het beeld op de Gravekamp, maar het moest wijken vanwege de aanleg van de Stadswal. Daarna heeft het beeld jarenlang op de gemeentewerf gestaan.

Pas in 1972 werd het beeld door toedoen van pastoor H. Rigter voor de Zandse Kerk geplaatst. En zorgde pastoor Rigter ook voor een nieuwe hand. Deze verplaatsing naar Huissen-Zand leverde toen wel commotie op onder een groep Huissenaren.

*(Bron: Historische Kring Huessen)*